

Subscribe

Past Issues

Translate ▼

VisFlits De Spanning

Nieuwsbrief van de hengelsportvereniging Landsmeer-Den IJp



jaargang 9

nr: 4



Dit keer in de aanbieding bij de firma Rentenaar.

Karperset, 3,60m, 2,5 lbs met vrijlooptmolen en nylon

€ 49,95

Beetalarm 3 piepers en 1 reciver

€ 89,95

Spinhengel 1,80m + molen + nylon

€ 39,95

Strandset 3,90m + molen + nylon

Van € 69,95 voor € 39,95

Baitcaster + reel

€ 79,95

En er is natuurlijk altijd **ingevroren aasvis** op voorraad.

Maden en wormen. Elke week vers!

Roofvisseizoen

Het vissen op roofvis is het weekend van 25/26 mei weer begonnen. Vanaf de laatste zaterdag van mei mag er weer met kunstaas & doodaas achter de rovers aangegaan worden. In de gesloten tijd laten we de snoek, baars & snoekbaars per 1 april een paar maandjes met rust vanwege de paaitijd.

Er kan dus vanaf nu geoefend worden voor de eerste wedstrijd van onze Roofviscompetitie. Deze vindt plaats op zondag 23 juni in de Sport- & Feestweek. Inschrijven vanaf 06:30uur bij het Breekpunt (clubhuis watersportvereniging), vissen vanaf 07:00uur op de Breek. Deelname is gratis, mits in het bezit van een geldige Vispas. Er zijn dagprijzen voor de grootste snoek, baars en snoekbaars. De Roofviscompetitie wordt vervolgd in september, oktober en november. Er wordt een klassement opgemaakt van de 3 grootste snoeken, baarzen en snoekbaarzen per visser gevangen over 7 wedstrijden.

Tot ziens bij onze Roofviscompetitie. Laat de Sport- & Feestweek daar een laagdrempelige uitnodiging toe zijn!

Ben Vet



Loodvrij in 2027



Voordat je het in de gaten hebt is het 2027 en dan moet er loodvrij gevist worden. Ik ben benieuwd of er al leden zijn die aan het experimenteren zijn met loodvrij vissen. Wellicht heb je dan tips voor de andere leden. Ik zie met belangstelling de tips tegemoet. Mail ze naar info@hsv-landsmeer-denilp.nl. Voor alternatieven voor het lood zie bijvoorbeeld loodvrijvissen.nl

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼

Toen ik begon met vissen.

Ik was een jaar of 7 toen ik een weekend ging logeren bij mijn oom en tante in Breukelen. Ze hadden daar aan de Scheendijk een klein weekendbootje. Ukkie heette dat schip. Door mijn vader en moeder werd ik naar hun huis in de Valckenierstraat gebracht. Vandaar met de motorfiets naar Breukelen gereden. Ik zat tussen mijn oom, de bestuurder, en mijn tante in. Dat kon toen nog. De andere ochtend vroeg mijn oom of ik zin had om te vissen. Ik had dat nog nooit gedaan dus ik wilde dat wel. Hij maakte een bamboe hengeltje in orde en stak een paar wormen. Daarna liet hij mij zien hoe de worm aan het haakje moest worden bevestigd. Vissen maar. “Als de dobber ondergaat moet je ophalen”, was het advies. Ne een tijdje en verschillende keren mis te hebben geslagen, had ik het door. Dobber onder en snel slaan. De één na de andere vis werd gevangen. Voornamelijk baars. Mijn oom liet mij zien hoe de vis van de haak moest worden gehaald. De eerst volgende vis mocht ik van de haak halen. Dat was toch wel even een gedoe. Na een aantal keer de stekels in mijn handen te hebben gevoeld, lukte het mij de vis van de haak te halen en weer te laten genieten van zijn vrijheid. Dat was dan ook de tijd, dat ik besmet raakte met het “vissenvirus”. Elke keer dat ik weer bij mijn oom en tante logeerde, ging ik vissen. Ik leerde van hem hoe een tuigje gemaakt moest worden enz. Kortom een tijdje later had ik mijn eigen hengel en ging vissen bij mij in de buurt. Ik woonde toen in Amsterdam Oost, Molukkenstraat en het Lozingskanaal was mijn water. Er werd door mij voornamelijk stekelbaars gevangen.

Cees Smit

Heb jij ook een herinnering aan het eerste moment dat je ging vissen? Mail het verhaal naar info@hsv-landsmeer-denilp.nl

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼

Jeugdviscursus een succes!

De dit jaar georganiseerde jeugdviscursus was weer een succes. Vijf deelnemers namen de uitdaging aan om aan de "eindtoets" deel te nemen en slaagden met vlag en wimpel. Gefeliciteerd. De complimenten werden gegeven aan de cursusleider Michiel. Zijn enthousiasme om de kinderen iets te leren heeft zijn vruchten afgeworpen. Op naar de volgende cursus.

Foto van de maand / jaar.

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼

Vorig jaar vielen de inzendingen iets tegen. Maar we hopen dat er weer volop gefotografeerd gaat worden en natuurlijk veel inzendingen tegemoet kunnen worden gezien. De winnaar van de de foto van het jaar kan een cadeaubon twv € 35 winnen. Als je wilt dat je foto meedingt naar deze titel dient hij gemaild te worden naar ons algemeen emailadres : info@hsv-landsmeer-denilp.nl . Ook foto's die gemaakt zijn in het kader van Vang5 kunnen in een aparte categorie winnaar worden van de fotowedstrijd.

Hiernaast de foto van het jaar 2023



[Open deze mail in jouw / uw browser](#)

Copyright (C) 2024 HSV Landsmeer-Den IJp. All rights reserved.

Wil je jouw gegevens aanpassen?

Hier kan je jouw/uw voorkeuren [updaten](#) of [uitschrijven](#)