

VisFlits De Spanning

nieuwsbrief van de HSV Landsmeer-Den IJp



Jaargang 8 nummer 6

Vuilruimactie 2023

Op de **World Cleanup Day** was onze vuilruimactie gepland. Deze actie werd samen gedaan met mensen van LandsmeerSchoon en stichting Noord-Hollands Landschap. Ruim van te voren via de geëigende kanalen werd deze actie bekend gemaakt. Op de bewuste dag hebben een 7 tal leden hun werkplunje aangedaan en kwamen met een drietal boten naar de afgesproken plaats. Een boot vertrok vanuit Den IJp. Stipt om 09:00 vertrokken we van het startpunt om de oevers van de Breek en een gedeelte van de Twiskeringvaart te besurveileren. Om 11:30 was het weer verzamelen bij de vissteiger en vandaar uit zijn we naar de stichting NoordHollands Landschap gevaren. Aldaar kon het verzamelde vuil worden ingeleverd. Ik dacht dat de Breek redelijk schoon was. Het tegendeel was waar. Langs de oevers en ook op de bodem is veel vuil gevonden. Zeker op het eiland in de Breek. Ik wist dat daar veel jongelui kwamen en ben eens met mijn maat gaan kijken. Niet normaal meer hoeveel troep daar was achtergelaten. Zoveel als het mogelijk was het eiland ontdaan van de troep. Dat varieerde van lege blikjes tot gebruikte barbecues. We hadden prachtig weer. Dat scheelde ook. De 15 jarige Glenn die met zijn vader mee was gekomen vond het een machtig mooie ervaring en zegde toe de andere keer ook weer van de partij te zijn. Natuurlijk stond bij deze actie het programma Vang5 centraal.

De volgende actie staat gepland in het vroege voorjaar van 2025.





Good old times

Zo'n 44 jaar geleden ben ik met het karpervissen begonnen en toen visten we veel in de Sloterplas in Amsterdam. Gewapend met hengels en een net, een pieper (een aardappel) en evt wat zelfgemaakte boilies op de fiets naar de waterkant. Vaak gingen we naar het zwembad, dat was een stukje Sloterplas omsloten met een steiger en twee eilanden (zie foto).



Als het slecht weer was slopen we door de bosjes en wurmden we ons door een gat in het hek. In het voorjaar gingen we naar het zwembad en namen we ook het hengeltje mee. We waren dan voornamelijk het buitenzwembad aan het afloeren op de aanwezigheid van karpers. Als de zon en de temperatuur weer wat behagelijker werden en het water een beetje opgewarmd werd konden we goed zien of er karpers in het ondieper water zat. Want dan zag je

ze aan de oppervlakte en met een beetje mazzel zag je ze springen. Als je dan je aas uitgooide was het ook meestal BINGO!, Je kon er dan donder op zeggen dat we gingen vangen, we waren namelijk altijd met tenminste twee man.

In het begin van de boillietijd hadden we dagenlang flink in het zwembad gevoerd. En op de eerste visdag en na de eerste inworp hadden we na een kwartier tijd op vier hengels beet. Binnen 4 minuten stonden we met z'n tweeën met vier hengels te drillen. En je begrijpt dat dit best knap lastig was.

Tegen over ons zat een bekende man (Geestman, vanger van de grootste snoek én karper in die tijd) op het linker eilandje op karper te vissen . We schreeuwden om zijn hulp, om ons te helpen de vissen te scheppen, en wat denk je? Hij bleef geïrriteerd recht voor zich uit kijken en zijn hulp konden we blijkbaar op onze buik schrijven.

We hebben uiteindelijk twee vissen kunnen scheppen en de 2 anderen verspeeld. De snelheid waarmee we de aanbeten kregen was echt uniek en maak je weinig in je vissersleven mee. Die dag hebben we nog behoorlijk veel vissen mogen vangen en de visser tegenover ons was al snel vertrokken. Hij viste waarschijnlijk met mais of aardappel en dat kon niet op tegen de zelfgemaakte scopexboillies.

Ik denk nog geregeld aan deze belevenis en ondanks de vele visuren daarna, is het ons nooit meer overkomen.

Rene Balfoort

Hengelsportzaak in Landsmeer

Na heel veel jaar komt er weer een afdeling Hengelsport in de zaak van de firma Rentenaar in het winkelcentrum Landsmeer. Volgens de eigenaar wordt een hele wand ingericht voor de hengelsport. Loop eens langs en wellicht zit er iets voor je bij.

Kopij

Iedere visser maakt wel eens iets mee op en aan het water. Vaak vergeten we deze opmerkelijke belevenissen. Soms wil het wel eens zo zijn dat er ineens zo'n belevenis te binnen schiet. Je moet er om lachen of niet. Deze verhalen, hoe kort ook, kunnen anderen plezieren. Schiet er ineens iets binnen dat je kwijt wil? Dat kan dan. Stuur het naar info@hsv-landsmeer-denilp.nl en er zal een publicatie in deze nieuwsbrief en/of de website plaats vinden. Heb je ook

nog een foto, dan is het helemaal top.

Het kan ook zo zijn dat jij of jouw partner een heerlijk origineel recept hebt om een visje te bereiden. Deel dat recept. Ook dat kan naar bovenstaand emailadres worden gezonden.

Roofviscompetitie

Door Ben en Henk is een andere opzet van de Snoek- en Snoekbaarscompetitie bedacht. Een nieuwe naam en een nieuwe opzet van de competitie. De naam: Roofviscompetitie. Het gaat namelijk niet alleen maar om de snoek en/of de snoekbaars. Nee daar is de baars ook bij gekomen. De competitie kent 7 wedstrijddagen. Degene die de meeste cm aan roofvis heeft gevangen is natuurlijk de winnaar. Gemeten wordt alleen de drie grootste vissen van elke soort. De vissen moeten natuurlijk wel aan de wettelijk minimum maat voldoen. Ik kan u verzekeren dat het ongekend spannend is geworden. Met nu nog twee wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk Zie voor bijzonderheden de facebookpagina en de website. Naast de allround winnaar komen ook degenen die de grootse baars, snoekbaars en/of snoek hebben gevangen in aanmerking voor een prijs.





Copyright © 2024 HSV Landsmeer-Den IJp, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u bij ons staat ingeschreven als lid van de vereniging.

Ons postadres is:

HSV Landsmeer-Den IJp
Zeilmaker nr. 5
Landsmeer, 1121 MC
Netherlands

[Voeg ons toe aan je adresboek](#)

info@hsv-landsmeer-denilp.nl

Wil je de wijze waarop je de emails ontvangt veranderen?

Je kan jouw gegevens [updaten](#) of [uitschrijven](#).

