

Vie Flits

Nieuwsblad van
HSV Landsmeer Den IJp

Jaargang: 1

Nummer: 4



Nu het Snoek- en snoekbaarsseizoen er weer op zit, vragen wij ons af waarop gaan we nu vissen? Want vissen willen we toch? Ook al is het voor roofvis gesloten tijd. Voor die vissers heb ik al jaren de oplossing. Vliegvisser met een kunstvlieg of kunstvisje korter dan 2,5 cm, want daarmee mag je ook in gesloten tijd vissen! Maar zeggen sommigen ik heb geen vlieghengel of ik heb er wel een maar nog nooit wat gevangen, dan is nu de tijd om daar iets aan te doen. Ik ben

15 jaar actief geweest bij de vlieghengelclub De KUNSTVLIEG, met vlieg werpen, vliegbinden. We hebben ook reisjes gemaakt naar stromend water, beken en riviertjes. Nu heb ik een voorstel om geïnteresseerden een beetje wegwijs te maken met deze vorm van vissen. Als u of jij daar aan wil deel te nemen, ben ik bereid om 2 woensdag avonden in april en 2 in mei van 19.00 tot 21.00 uur te helpen om u/jij wat van de vliegviskunst aan te leren! We beginnen op woensdag 6 april en tweede woensdag 20 april 2016. Daarna 11 mei en 25 mei ook vanaf 19.00 uur tot het donker, want dan kun je de vlieg niet meer zien. O ja, ik heb genoeg vlieghengels voor diegenen die nog geen hengel hebben, dus schroom niet. Ik heb voor ieder wat wils. Nog iets, we starten in het Twiske bij P 19 bij de Polderweg in Den



IJp. Het is daar vrij parkeren. Als er veel animo is, dan kunnen we ook naar andere plekken gaan om ons geluk te beproeven. Vorig jaar hebben we 2 keer op die plaats in juni met veel plezier gevist. Ik hoop ook dit jaar wat vissers aan te moedigen om deze leuke manier van vissen bij te brengen. Zegt u: "Ja dat wil ik wel eens proberen." Meld je aan voor 1 april 2016 bij Fred Schutz 0622784741 of mail naar: ahschutz@hetnet.nl en laat weten of ik voor u een hengel moet mee nemen of dat u er zelf een heeft! Ik zorg voor

koffie of thee!



De LOKATIE

Fred.